

# Nieuwsbrief Dohantu – Winter 2014/2015



Bezoek ook eens onze website [www.dohantu.nl](http://www.dohantu.nl) of like ons op facebook

Financiële bijdrage leveren? Dat kan op: NL73TRIO0197898106 evt. o.v.v. een project

## Waar we afgelopen jaar mee bezig geweest zijn:

- Openingsfestival Dohantu, 20 september in Utrecht
- Uitwisseling studenten naar Gambia en Allaghie Jallow in Nederland, zie de website voor hun avonturen
- Sponsoring schoolgeld
- Aanvragen ANBI-status

## Beste vrienden van Dohantu,

Met deze nieuwsbrief houdt het bestuur van Dohantu iedereen op de hoogte van de actualiteiten rondom de stichting. Deze ontwikkelingen kunnen niet plaatsvinden zonder de steun van onze trouwe donateurs. Daarom willen wij beginnen met een bedankje aan iedereen die Dohantu met financiële en andere middelen gesteund heeft in 2014. Ontzettend bedankt voor jullie bevoegenheid en inzet!

De nieuwsbrief stond op het punt verstuurd te worden, toen er in Gambia een onverwachte gebeurtenis plaats vond. Op de vooravond van 2015 werd er door een kleine groep mensen geprobeerd een staatsgreep te

plegen. Net als in 2006 en 2009 mislukte dit. Hoewel je, wanneer je in Gambia bent, zelden iets merkt van echte onvrede ten opzichte van wat dan ook, is het wel duidelijk dat president Jammeh (sinds 1994 aan de macht) minder steun krijgt dan voorheen. Deze mislukte coup was daar een voorbeeld van. Zoals onder andere op de site van RTV Drenthe te lezen valt, hebben weinig toeristen iets gemerkt van de staatsgreep. Maar toch is deze gebeurtenis, in een normaal rustig land als Gambia, opvallend. Gelukkig zijn er ook een heleboel positieve dingen te melden over Gambia en Dohantu, deze komen hieronder uitgebreid aan bod.

## Metsje in Gambia

Het laatste halfjaar is aangebroken dat ik naar Gambia College zal gaan om daar les te geven in de vorm die ik nu ruim drie jaar gedaan heb. Juli lijkt nu nog erg ver weg, maar de tijd zal ongetwijfeld snel gaan en zullen er zaken geregeld moeten zijn met betrekking tot mijn afscheid. Natuurlijk zal ik Gambia en de mensen een

speciale plek in mijn leven geven en zal ik op een andere manier (vakanties en met deze stichting) met Gambia verbonden blijven, maar raar zal het wel zijn. Voordat ik afscheid moet gaan nemen, heb ik nog een half jaar. Een half jaar zon, nakijkwerk, goede gesprekken en andere avonturen waar ik jullie van op de hoogte zal houden.



Metsje bij de Crocodile Farm



## Openingsfestival Dohantu – Let's Walk And Meet to Eat

Afgelopen september was het Openingsfestival van Dohantu. Op deze mooie herfstdag waren we met een grote groep van ongeveer 30 man bijeen in de tuin van de doopsgezinde kerk. Wat ons betreft was de dag een groot succes! Door brainstormsessies heeft iedereen een steentje bijgedragen Stichting Dohantu in de juiste richting te duwen. In totaal heeft de dag 317 euro opgeleverd. We hebben met dit geld onder andere Veronica het geld terug kunnen geven wat zij uitgegeven had om de overheerlijke Chicken Yassa te maken.

## Ervaringen van Uitwisselingsstudenten

Afgelopen najaar zijn er 7 studenten op uitwisseling geweest. Lasse, één van de studenten die naar Gambia is gegaan heeft zijn ervaring proberen vast te leggen in een enkel citaat: "Gambia is: nooit weten wat je te wachten staat, met een lach over straat, jezelf zijn, Beniche, Domoda, Yassa, Ataya, meer dan vijf verschillende culturen, een verrassing bij elke compound, tubab, money, mintie, ball, psss taxi?, what is your nice name?, strand, zon, goede restaurants, voor ieder wat wils, vriendschappen, genieten." Op de website van Dohantu zijn ook verhalen te lezen van andere uitwisselingsstudenten, neem gerust eens een kijkje om op de hoogte te blijven van de stages van de studenten!



## Oproep: Schoolgeld & Onderdak

Het thema waar wij als stichting het eerste mee bezig gaan in 2015 is dat van schoolgeld. Uitwisseling van kennis is natuurlijk alleen mogelijk, als kinderen naar school kunnen gaan. Zolang als Metsje in Gambia verblijft, krijgt zij verzoeken van leerlingen om schoolgeld te betalen, voor een korte periode of voor langer, voor de basisschool, maar veel vaker voor het voortgezet onderwijs of de vervolgopleiding. Ze zal een enkeling van jullie al benaderd hebben voor de sponsoring van een kind. Via deze weg willen wij meer van jullie oproepen ook een kind te sponsoren, want helaas blijft het een feit dat zonder geld uitwisseling van kennis helemaal onmogelijk is. De kosten voor het naar school gaan zijn €60 (primair onderwijs), €160 (secundair onderwijs), €180-€800 (hoger onderwijs) per jaar. Meer informatie? Mail naar: [info@dohantu.nl](mailto:info@dohantu.nl)

Natuurlijk gaat er al een groot deel van de Gambiaanse bevolking naar school. Sommigen zijn op een dergelijke manier opgeleid dat het voor Nederland interessant is, wat van deze experts naar Nederland te halen. Omdat het leven in Nederland in vergelijking met dat van Gambia erg duur is, zijn wij op zoek naar een aantal gezinnen die in de zomerperiode gastgezin willen zijn voor deze uitwisseling. Het gaat om een periode van 2 tot 3 weken rond de zomervakantie. In de toekomst hopen we ook studenten over te hebben, maar dan voor ongeveer 4 maanden. Over dit laatste later meer. Interesse om in Nederland mee te helpen aan zo'n internationale uitwisseling? Mail dan naar: [info@dohantu.nl](mailto:info@dohantu.nl)



## Waar we komend jaar mee bezig willen gaan:

- Uitbereiding uitwisseling studenten
- Opzetten uitwisseling Gambiaanse experts naar Nederland
- Sponsoring schoolgeld
- Afronden ANBI-status, voor financiële voordelen van onze donateurs.

Contact:  
[info@dohantu.nl](mailto:info@dohantu.nl)  
[www.dohantu.nl](http://www.dohantu.nl)  
[facebook.com/dohantu](https://facebook.com/dohantu)

**"If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk together"**

**Wil jij Dohantu helpen, maar heb je niet een specifiek project in gedachte? Wordt dan onze vaste donateur!**

Op deze manier help je Dohantu een stabiele stichting worden waar projecten kunnen worden opgezet omdat we weten dat we de financiële back-up hebben nieuwe zaken te realiseren.

## Verloskundigen in de Bush

Iets meer dan een half jaar geleden konden wij Leni Kat en Marlies Kluiters koppelen aan een verpleegkundige die op het platteland van Gambia werkt. Deze arts werkt praktisch 24 uur per dag omdat hij de enige arts is die het dorp kent. Zij gaan deze man financieel helpen om een vervanger in dienst te nemen zodat hij ook af en toe vrij kan zijn, erg genereus! Maar dit is niet het enige, ook willen zij een uitwisseling mogelijk maken met dit dorp waarbij zowel Gambiaanse studenten als Nederlandse stage kunnen lopen tijdens hun opleiding verloskunde. Het voelt goed dat een jonge stichting als de onze, verbindingen heeft mogen leggen en wij hopen dit ook in 2015 te mogen doen, met een nieuwe stagemogelijkheid voor verloskunde studenten.



## Met dank aan onze donateurs

Naast de grote projecten die uitgevoerd worden door de vrijwilligers van Dohantu, zijn er ook veel mooie donaties die nieuwe deuren openen.

Zijwegen heeft dit jaar een eerste donatie gedaan voor de gehele schoolcarrière van tien schoolkinderen, geweldig!

Arkade Cilon heeft vier computers gedoneerd aan Gambiaanse studenten die zij moeten gebruiken voor hun studie.

Een van de uitwisselingsstudenten heeft, op eigen houtje, 1.900 euro ingezameld voor de psychiatrische instelling Tanka Tanka waar zij haar stage liep. Met hulp van dit geld en benodigde materiele

zaken is de keuken van de instelling erg opgeknapt.

Ook Sinterklaas is gul geweest dit jaar en heeft ons een bijdrage geleverd, altijd prettig als de goedheiligman ook aan ons denkt.

Soms krijg je de mogelijkheid een keuze te maken in het kerspakket wat je wilt ontvangen. Zo ook een van onze trouwe donateurs. Hij koos ervoor zijn kerstpakket om te laten zetten in een gift aan Dohantu, bedankt!

En natuurlijk nogmaals een dank aan iedereen die ons afgelopen jaar gesteund heeft!

