

Nieuwsbrief Dohantu – Winter 2015



Bezoek ook eens onze website www.dohantu.nl of like ons op facebook

Financiële bijdrage leveren? Dat kan op: NL73TRIO0197898106 evt. o.v.v. een project

Waar we afgelopen jaar mee bezig geweest zijn:

- *Uitwisseling studenten Gambia naar Nederland.*
- *Uitwisseling studenten naar Gambia en Gambiaanse studenten naar Nederland, zie de website voor al gemaakte avonturen*
- *Sponsoring schoolgeld*
- *Aanvragen ANBI-status*
- *Organisatie Dohantu Dag 23 januari*

Beste vrienden van Dohantu,

Met deze nieuwsbrief houdt het bestuur van Dohantu iedereen op de hoogte van de actualiteiten rondom de stichting. Afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met het regelen van de ANBI-status en het is gelukt! Dit is goed nieuws voor alle donateurs, want dit betekent dat giften aan Stichting Dohantu fiscaal aftrekbaar zijn!

Het tweede succesje van Dohantu zien we terug in de komst van vijf Gambiaanse studenten in Nederland. Hierover hebben jullie al kort bericht gehad in oktober. Het was een hele bevalling, paspoorten kwijt, wachten

Mamadi in Nederland

We, the Gambian students are very happy with the families we staying with because they make us feel like home. Therefore we thank them and Dohantu as well for making everything possible for us. We also don't forget thank some of the students who always inviting us and making us feel like home as well.

The SUN (Students United in The Netherlands) of Windesheim organized an activity day for us which was very fun and amazing experience, de Efteling. Young or old, big or small, everyone experienced the best of adventures, Everybody was screaming

op de IND en de Ambassade. Maar gelukkig is alles rond en moeten we ze al weer bijna uitzwaaien.

Inmiddels is Dohantu druk bezig om de tweede lichting naar Nederland te krijgen. Dit keer gaat het om twee docenten van het Gambia College die hier gastcollege's zullen geven en op zoek zijn naar ideeën voor de ontwikkeling van het Gambia College.

Als laatste komt de tweede editie van de Dohantudag steeds dichterbij. De kans om de Gambiaanse studenten te ontmoeten, om elkaar te zien en bezig te zijn met Gambia. Er zal een film vertoond worden over Gambia en de dag zal georganiseerd worden in Dronten.

thinking that there heart will be taken away from them at roller coaster . We are with international students from different part of the world: Portugal, Germany, Denmark, France, China, South Korea etc. We learned a lot from each other.

The next day we went to In 't zadel (a little farm in Old Vossemeer). In addition to counseling and daily activities one can enjoy different kinds of therapy with or without horses, because: "The most beautiful thing you can be is yourself." Their methods



include terms such as treatment, communication, respect, without judgment, curiosity and central singularity. We really enjoyed it there and learned a lot. It was a great time there we ride horse and we are to answers questionnaire, very educative.

We experienced so much more, but unfortunately there is not enough space here to describe everything! Follow Dohantu on Facebook or check the website to see the entire blog! So moo! thank you all for making us feel like home!

Nienke Harmsen bij
Methodist Special School



Nederlandse Studenten in Gambia

Nienke Harmsen loopt stage in Gambia:

"Aan het begin van week vier kwam ik tot de conclusie dat ik, na drie weken werken, mijn draai echt heb gevonden. Ik begin mij meer op mijn gemak te voelen op de school (Methodist Special School Kanyfing) en heb nu daadwerkelijk het gevoel dat ik ook echt mijn steentje bij kan dragen. Op de school ben ik begonnen met het werken aan mijn project. Ik wil in groep 1 wat structuur aan gaan brengen zodat de rust weer wat meer terug kan keren. Ik merk dat de kinderen veel last hebben van de grootte van de klas en hierdoor elkaar gaan overschreeuwen.

Tijdens de 3 maanden dat ik nog in Gambia ben wil ik dan ook kijken wat ik hier aan kan bijdragen. Naast mijn project ben ik samen met de art teacher aan het kijken of ik daar

met kleine groepjes aan het werk kan. Door de taalbarrière kan ik niet veel met de kinderen doen.

Daarom wil ik groep 1 wat kleiner maken door iedere keer met kleine groepjes kinderen in de art klas aan de slag te gaan. Op dit moment zijn we nog enkele ideeën op papier aan het zetten, maar ik hoop wel dat ik snel aan de slag kan. Relaxen op school is heerlijk maar dat kan ik in de avonden en in de weekenden ook genoeg doen. Ondanks de warmte buiten heb ik tot verbazing van de andere leerkrachten genoeg energie waar ze graag gebruik van maken."

Schoolgeld en vaste donateurs

Ik wil leren!

Dat kun je via Dohantu mogelijk maken. Voor een aantal kinderen en jongeren hebben we nog een vaste sponsor nodig. Om schoolgeld, leermiddelen en soms het vervoer te betalen. Anders zitten zij thuis en komen verder achterop. Vanaf 60 euro per maand kunnen we al iemand aan onderwijs helpen, ook een kleiner bedrag is welkom! Goed om te weten dat onze contactpersoon in Gambia, Marloes Kok, ter plekke contact onderhoudt. Doe je mee in 2016? Mail naar info@dohantu.nl

Dohantu zoekt geld

Ben jij (of weet je) een vaste donateur voor Dohantu? We zijn nog op zoek naar gulle mensen die met een vast bedrag onze stichting willen ondersteunen. We hebben voor onze activiteiten in Nederland en Gambia geld nodig en letten daarbij scherp op de uitgaven. En we willen soms een actuele nood in Gambia snel oplossen. Ben jij ons vaste baken? Laat het weten op info@dohantu.nl



Waar we komend jaar mee bezig willen gaan:

- *Uitbereiding uitwisseling studenten*
- *Verder opzetten uitwisseling Gambiaanse experts naar Nederland*
- *Sponsoring schoolgeld*

Contact:
info@dohantu.nl
www.dohantu.nl
facebook.com/dohantu

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

Nelson Mandela

Wil jij Dohantu helpen, maar heb je niet een specifiek project in gedachte? Wordt dan onze vaste donateur!

Op deze manier help je Dohantu een stabiele stichting worden waar projecten kunnen worden opgezet omdat we weten dat we de financiële back-up hebben nieuwe zaken te realiseren.

Projectweek

De Gambiaanse studenten hebben op de startdag van het nieuwe cursusjaar al kunnen proeven aan het thema ‘Grensganger zijn’: ze hebben ontdekt dat het een thema is met veel (deel)aspecten. Grens gaan in geloof/overtuiging: in ontmoeting met de ander. Grenzen in de rollen die je vervult, bijvoorbeeld als vrouw of man.

In de week van 25 en 29 januari willen we o.a. met de inbreng van Isatou Ndow (hoofd Educatie Gambia College) stilstaan bij de het thema gender in Gambia. Hoe wordt omgegaan met gender in de cultuur, traditie en Islam? Welke verschuivingen zijn er zichtbaar en hoe voer je hierover de dialoog met elkaar. Oustas Fatty geeft vanuit de islam

zijn inzichten over de “rites de passages” in het leven van ieder mens.

De Nederlandse en Gambiaanse studenten verdiepen zich in verschillende godsdienstige tradities en leren hoe deze geloven omgaan met de overgangsmomenten in het leven van mensen. Wat is hierin belangrijk, hoe wordt het vorm gegeven en hoe verhoud ik mij tot deze invulling? Waar kan ik iets leren van andere geloven of zijn er ook gebruiken waar ik niets mee wil of kan? Mooi om zo met en van elkaar te leren!

Afgeronde Projecten

Afgelopen halfjaar zijn er ook verschillende kleine projecten afgerond. Dit met dank aan vrijwilligers en andere vrienden die een hoop hebben mogelijk gemaakt. Allereerst willen we Mia Keulaerds Stichting bedanken voor het vrijmaken van voldoende geld om het ICT netwerk van Gambia College te verbeteren. Dankzij bemiddeling van Ine Verhaegh zijn er voor de school veel meer mogelijkheden om Gambiaanse studenten ICT vaardigheden mee te geven. Dit zal hun kansen op de arbeidsmarkt uiteindelijk aanzienlijk vergroten.

Hoewel dit project niet helemaal past binnen de educatieve kaders die we normaal hanteren willen we donateurs bedanken voor haar inzet om het leven van Buba te verlichten door hem de mogelijkheid te geven zichzelf te kunnen onderhouden door zijn eigen taxi te kunnen rijden. Deze zelfstandigheid maakt een ontwikkeling mogelijk voor

Buba en zijn familie. Bedankt daarvoor!

De ervaringen van Kees Izelaar waren ook weer bijzonder. “We werken deze week aan het gebouwen van de bovenbouw van een plaatselijke school. We zullen vier lokalen weer wit maken en langs de onderkant van een gekleurde band voorzien. Ieder lokaal een andere kleur. Wij helpen een lokale ploeg en beginnen aan de binnenkant.

Iedere avond na het schilderen voeren we onze persoonlijke gesprekken. Hoe kan ik in mijn handelen meer kwetsbaar zijn? Hoe kan ik beter mijn boosheid reguleren? Door de week heen halen we allemaal resultaten binnen, stapje voor stapje. Mooi om te zien hoe iedereen steeds meer zichzelf wordt. Onderlinge verbinding en een sfeer van intimiteit in de groep is het gevolg. De groep wordt een eiland van rust. En dat is wel nodig tussen alle confronterende indrukken. Het is niet altijd makkelijk als westerling in Gambia. Ook met goede intenties valt dat niet altijd mee.

