

Nieuwsbrief Dohantu – Winter 2018



Bezoek ook eens onze website www.dohantu.nl of like ons op facebook

Financiële bijdrage leveren? Dat kan op: NL74TRIO0197898106 evt. o.v.v. een project

Waar waren we afgelopen jaar mee bezig:

- *Sponsoring Schoolgeld*
- *Intervisieproject*
- *Komst van Madam Ndow naar Nederland & voorbereiden komst Mr Tamba en Mr Jallow*
- *Projecten in Njawarra en keuken op Gambia College*

Beste vrienden van Dohantu,

Het afgelopen jaar hebben we weer heel wat kunnen realiseren met hulp van jullie bijdragen. Daarvoor hartelijk dank! Hieronder schrijft Mamadi over een microkrediet dat we verstrekt hebben aan zijn zussen om een restaurantje te openen op Gambia College. Dit brengt hopelijk zelfstandigheid bij de dames zodat zij zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Ook konden we dit jaar weer meer kinderen sponsoren omdat het aantal sponsors gestaag blijft groeien.

Verder mochten we Madam Ndow verwelkomen afgelopen september. Zij heeft verschillende scholen bezocht en verschillende indrukken opgedaan waar een hoop van mee terug

Mamadi speaking

Afgelopen halfjaar heeft Dohantu met steun van extra sponsors een microkrediet aan mijn zussen gegeven. Zij hebben met dit geld een cafetaria geopend. Dit is een belangrijk onderdeel van je ontwikkeling, omdat je zelfvoorzienend kan worden en een goede motivatie is in het leven. Dit cafetaria is geopend op de campus van Gambia College. Hier kunnen studenten ontbijt, lunch en diner kopen

gegaan zijn naar Gambia. De inrichting van een nieuw klaslokaal is geïnspireerd op een bezoek aan het Montessori College Amsterdam.

Komend jaar willen we verder gaan met de sponsoring van schoolgaande kinderen, met de komst van twee nieuwe docenten en natuurlijk zijn er ook weer veel kleine losse projecten om zelfredzaamheid te vergroten.

Wij roepen ieder van jullie op deze nieuwsbrief te delen in jullie kennissenkring. Meer investeringen in educatie voorkomt ongewenste migratie.

Hartelijke groet,
Het Dohantu team

voor een redelijke prijs. Het idee voor dit cafetaria kwam via Maaïke, mijn vrouw. Zij weet dat het cultureel bepaald is dat het oudste kind moet zorgen voor de hele familie, dat is traditie. Met dit restaurant kunnen mijn zussen nu voor zichzelf zorgen, zonder afhankelijk te zijn. Twee van mijn vier zussen zijn naar school geweest en door gebrek aan werk waren zij aangewezen op huiselijk werk en op mijn inkomen.



Dohantu was bereid te helpen omdat dit past bij het idee dat het belangrijker is om te leren vissen, dan steeds vis aangereikt te krijgen. Met hulp van Maaïke en haar familie is alles verder aangevuld, maar ook vrienden springen bij. Dit soort projecten maken van Gambia een beter land, omdat het werkloosheid beperkt en mensen zelfvoorzienend maakt, hierdoor zal de armoede uiteindelijk kunnen afnemen en wordt Gambia een land voor iedereen.

Iedereen die ons ondersteunt, ontzettend bedankt!
Mamadi



Van Nederland naar Gambia

Mijn naam is Saara van Ruijven. Ik ben 22 jaar en op dit moment derdejaars student verpleegkunde aan Hogeschool Windesheim. Vanaf februari ga ik de minor *International Sustainable Development* volgen in Gambia. Afrika is een land dat mij altijd geïnteresseerd heeft, ik ben er alleen nog nooit geweest. Wat mij trekt is het grote cultuurverschil. Ik ben zelf van mening dat er erg veel te leren valt van andere culturen.

Tijdens je werk als verpleegkundige ga je vaak te maken krijgen met cultuur verschillen. Om hier mee leren om te gaan is een minor volgen in een land als Gambia een geweldige kans. In Gambia heerst naast de grote cultuurverschillen ook een groot verschil in welvaart vergeleken met Nederland. De mensen daar moeten werken met veel minder middelen dan wij. De manier van werken zal in Gambia

dan ook totaal anders zijn. Daarnaast beschik ik waarschijnlijk over een veel grotere bron van kennis dan de mensen daar. Dit wil niet zeggen dat ik verwacht de mensen daar veel kennis bij te kunnen brengen. Ik zal mijn kennis zeker kunnen delen met de mensen daar, maar ik verwacht zelf nog veel meer van hen te leren. De mensen daar hebben leren werken met minder middelen en dat maakt dat zij een heel andere vorm van kennis ontwikkeld hebben. Ik hoop dit te kunnen leren van hen en na deze minor ook te kunnen handelen met zo weinig mogelijk middelen. Dit is een ervaring waar ik later in mijn beroep altijd profijt van zal hebben.

Saara en alle andere studenten die van februari tot juni naar Gambia gaan, ontzettend veel plezier maar vooral ook een leerzame tijd gewenst!

Madam Ndow in Nederland

Mijn reis naar Nederland wordt het best samengevat in een citaat van Anthony Bourdain: "Reizen is niet altijd mooi, een reis verandert je, het laat sporen achter in je geheugen, je bewustzijn, je hart en lijf. Je neemt dingen mee en hopelijk laat je ook goede dingen achter." Ik heb veel scholen bezocht en zelfs wat toeristische dingen gedaan. De reis gaf me meer inspiratie over hoe onze docenten getraind kunnen worden. Ik was vooral onder de indruk van de houding van Nederlandse docenten ten opzichte van hun werk: de voorbereiding van hun lessen, punctualiteit en regelmaat. De docenten waren erg stimulerend naar hun leerlingen om zelf te leren door dingen te doen. Ze lieten de leerlingen leren van elkaar, de docenten faciliteerden het leren slechts. Ook werd er veel geleerd door te spelen. De leerlingen werd geleerd zelf te plannen en hun eigen leren te plannen. Leerlingen vanaf vijf jaar moesten zelfstandig aan het werk en werken in teamverband. Wat me verder opviel is dat scholen vrij zijn in de keuze van aanpak. Ze kunnen ervoor kiezen om regulier les te geven, maar ook Dalton en Montessori behoren tot de opties. Al deze opties helpen leren en ontwikkelen van de leerlingen.

Ook heb ik twee technische scholen bezocht. Dit bezoek was fantastisch. Als wij leerlingen de vaardigheden en kennis geven, kunnen veel uitdagingen aangegaan worden. Techniek verandert de wereld. We moeten onze leerlingen opleiden met moderne technologie om te gaan op een positieve manier.

Bedankt Geert, Cees, Remko, Lucy, Hans, Marijolijs, Wilfried, Metsje, Jessica, Joke, Nic en Paul en Sabine. Ook alle directeurs van scholen die ik bezocht heb, bedankt!



Waar we komend jaar mee bezig willen gaan:

- *Sponsoring schoolgeld*
- *Opzetten Science lokaal en lab*
- *Uitbereiding van kleinere en grotere projecten.*
- *Uitwisseling Gambiaanse experts naar Nederland*

Contact:

info@dohantu.nl

www.dohantu.nl

facebook.com/dohantu

“Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today”

Malcolm X

Wil jij Dohantu helpen, maar heb je niet een specifiek project in gedachte? Wordt dan onze vaste donateur!

Op deze manier help je Dohantu een stabiele stichting te worden waar projecten kunnen worden opgezet omdat we weten dat we de financiële back-up nodig hebben om nieuwe zaken te realiseren.

Master Chef Jabou: Super Kanja

Ingrediënten voor vier personen: keuze uit suddervlees, mosselen, witvis, garnalen (of een combi van vis en vlees). 200gr okra, 250ml palm olie, 1,5 liter bouillon, 1 ui en peper naar smaak. Je eet dit gerecht met rijst.

Kook de rijst volgens de verpakking. Kook ook de vis en/of het vlees.

Kook 1,5 liter bouillon en voeg gehakte ui en okra toe. Laat 15 minuten koken en voeg de palmolie toe. Laat vervolgens nog ongeveer 20 minuten sudderen. Voeg vervolgens het vis en vlees toe en kook nog 10 minuten op laag vuur.

Eet smakelijk!



Sponsoring & Gezellig samenkomen

Op dit moment worden er 37 leerlingen gesponsord. Zij zijn tussen de 5 en 25 jaar en bevinden zich dus op verschillende type scholen. Sommigen zijn net begonnen aan het basisonderwijs, waar anderen bezig zijn met het behalen van een praktijkdiploma of universitaire graad. Namens Saikou, Mustapha, Jariatou, Isatou, Fanta, Aminatta, Fatoumata, Kebba, Bubacarr, Kadijar, Bintou, Lucy, Awa, Ousman, Fatou, Mambuna, Hulaymatou, Jaila en nog zo veel meer, ontzettend bedankt!

Duidelijk is wel dat één van onze grotere sponsors na een trouwe dienst van zes jaar, volgend jaar een andere plek gaat zoeken voor haar aandacht. Zij zal het hiermee mogelijk maken om voor 10 nieuwe kinderen en sponsor te krijgen.

Interesse in een deel van deze opvang? Neem dan contact met ons op. Dit kan via mail of persoonlijk.

We hebben het plan gevat om een gezellig onderonsje te plannen in een Amsterdams café waarin we met elkaar kunnen praten en sparren over Gambia. Op deze manier hopen wij meer ideeën te krijgen, maar vooral ook gezellig met elkaar te zijn. Interesse? Houd facebook in de gaten!

Verder hebben we te horen gekregen dat er weer een nieuwe short film over Gambia en the backway gemaakt is. Deze film van 10 minuten is geschikt voor scholen en educatie over migratie. Voor meer informatie kun je (via facebook) contact zoeken met ons of Emiel Martens.

