

Nieuwsbrief Dohantu – Zomer 2016



Bezoek ook eens onze website www.dohantu.nl of like ons op facebook

Financiële bijdrage leveren? Dat kan op: NL73TRIO0197898106 evt. o.v.v. een project

Waar we afgelopen jaar mee bezig geweest zijn:

- Leren van de uitwisseling.
- Uitvoering succesvolle Dohantudag
- Afrondende fase samenwerking Djappoleen
- Stage en professionele samenwerking.

Beste vrienden van Dohantu,

Met deze nieuwsbrief houdt het bestuur van Dohantu iedereen op de hoogte van de actualiteiten rondom de stichting. Afgelopen halfjaar hebben we ons onder andere bezig gehouden met de evaluatie van de uitwisseling van Gambiaanse studenten in Nederland. Zoals de meeste van jullie zullen weten, heeft één van de studenten besloten niet meer terug te keren naar Gambia en de veel besproken "back-way to Europe" te kiezen. Gebeurtenissen als deze maken zeker dat wij nagedacht hebben hoe we een eventueel vervolg vormgeven. Benieuwd naar de

ervaringen van de studenten? Lees een samenvatting van Mamadi's blog hier en houd de website en facebook in de gaten voor de complete blogs van de vier studenten.

Daarnaast was afgelopen januari de tweede Dohantudag. Deze dag was een groter succes dan vorig jaar, met goed Gambiaans eten, mogelijkheden tot uitwisseling en de vertoning van de documentaire "Welcome to the Smiling Coast, living in the Gambian Ghetto". Deze film gaat 27 augustus officieel in première bij World Cinema Amsterdam. Houdt facebook in de gaten voor de laatste info.

Mamadi vanuit Gambia

Op 24 september kwam ik voor ruim vier maanden als uitwisselingsstudent naar Hogeschool Windesheim. Ik leerde veel over de manier waarop families leven in Holland en in Gambia. Zo heb ik in Gambia, als de eerstgeborene, de verantwoordelijkheid voor de zorg van de familie. In Nederland zijn de mensen individualistischer, zo werkt iedereen voor zichzelf. Natuurlijk helpen ouders kinderen wel, maar als kinderen ouder worden, moeten ze in hun eigen onderhoud voorzien en op zichzelf staan. Daar staat tegenover dat in Nederland de overheid de mensen

helpt.

De studie aan Windesheim vond ik educatiever, interessanter en motiverender dan het schoolsysteem in Gambia. Ik studeerde *children media and culture* en *parental mediation, guiding and counseling of media*. We hadden elke woensdagavond lessen Nederlands. Mijn doel was om in Gambia de kinderen te helpen verstandig te leren omgaan met media en om ouders te begeleiden in hun opvoeding.

Na vier maanden kwam ik terug in



Gambia in de hoop dat ik met het diploma promotie zou kunnen maken. Toen ik terugkwam, pakte ik mijn werk weer op en schreef ik een brief naar het ministerie van onderwijs over een upgrade van mijn persoonlijke gegevens. Zij zeiden mij te zullen bellen, maar dat is nog steeds niet gebeurd, er vond geen upgrade plaats en geen promotie. Maar ik zal mijn vertrouwen bewaren, mijn werk als leraar doen en mijn ervaringen delen met studenten en met collega's die leergierig zijn.

Mamadi

Bart Bouwman en zijn ervaringen in Gambia



Bart aan het werk

Met de minor International Sustainable Development gaat jaarlijks een aantal studenten richting Gambia. Dohantu ondersteunt de studenten tijdens de voorbereiding en het verblijf. Bart Bouwman is één van onze alumni studenten die vanaf september 2014 vier maanden in Gambia verbleef. Hij ging richting Gambia als student fysiotherapie om een fysiotherapie project te ontwikkelen. Tijdens deze vier maanden hebben Lasse en Bart o.a. lessen fysiotherapie verzorgd voor dertig Gambiaanse studenten van de Gaye Njorro Skills Academy. Uit de lessen en de afgenomen theorie en praktijkexamens hebben tien van de dertig studenten zich bewezen. Deze tien studenten zullen in Gambia worden opgeleid tot fysiotherapeuten.

Bart heeft dit project voortgezet als zijn afstudeerproject. Alle

randvoorwaarden zijn nu geregeld om een hoog kwalitatieve fysiotherapieopleiding te kunnen starten. Op dit moment wordt er een Engelstalige opleiding ontwikkeld, die op afstand gevolgd kan worden. Het doel is om in september 2017 de opleiding te starten met de tien Gambiaanse studenten. Bart is inmiddels afgestudeerd, maar zijn ambitie blijft. Zijn ambitie is om duurzame ontwikkelingsprojecten te starten, die over te dragen zijn aan de lokale bevolking in ontwikkelingslanden.

Sinds maart 2016 heeft Bart de stichting We Are Moving Mountains opgericht. We Are Moving Mountains wil kansen en toekomstperspectief creëren voor de lokale bevolkingen in ontwikkelingslanden. Binnenkort kunt u We Are Moving Mountains volgen en steunen op www.wammfoundation.com.

Schoolgeld en Vaste Donateurs

Ik wil leren!

Veel kinderen in Gambia willen naar school, omdat dit hun toekomst opent. Dat kun jij via Dohantu mogelijk maken. Voor een aantal kinderen en jongeren hebben we nog een vaste sponsor nodig. Om de kosten voor school te betalen; uniform, schoenen, leermiddelen en soms het vervoer. Vanaf 60 euro per maand kunnen we al iemand aan onderwijs helpen. Wij zijn blij met elk bedrag. Goed om te weten dat onze contactpersoon in Gambia, Marloes Kok, ter plekke contact onderhoudt. Doe je mee in het nieuwe schooljaar? Mail naar info@dohantu.nl

Dohantu en belastingvoordeel

Ben jij (of weet je) een vaste donateur voor Dohantu? We zijn nog op zoek naar gulle mensen die met een vast bedrag onze stichting willen ondersteunen. We hebben voor onze activiteiten in Nederland en Gambia geld nodig en letten daarbij scherp op de uitgaven. Vanwege de ANBI status is het mogelijk giften voor 5 jaar vast te leggen, goed voor ons, omdat wij uit kunnen gaan van vaste inkomsten voor de projecten. Goed voor je eigen portemonnee omdat dit extra belastingvoordeel oplevert. Voor meer info zie de website van de Belastingdienst of mail ons.



**Waar we komend
jaar mee bezig
willen gaan:**

- Voortzetten van manieren tot begeleiden Gambiaanse studenten op afstand
- Verder opzetten uitwisseling Gambiaanse experts naar Nederland
- Sponsoring schoolgeld

Contact:
info@dohantu.nl
www.dohantu.nl
facebook.com/dohantu

**“Mensen opleiden kost
geld, mensen niet
opleiden kost
kapitalen”
Onbekend**

**Wil jij Dohantu
helpen, maar heb je
niet een specifiek
project in gedachte?
Wordt dan onze
vaste donateur!**

Op deze manier help je Dohantu een stabiele stichting worden waar projecten kunnen worden opgezet omdat we weten dat we de financiële back-up hebben nieuwe zaken te realiseren. LET OP: giften aan Dohantu zijn belasting aftrekbaar.

Jabou's recept: Domoda

Nodig: 500 gr kipfilet, 5 tomaten, verse chilipeper, 250 gr pindaas, 4 uien, 1 wortel, 2 aardappelen, 1 groene paprika, 140 gr tomatenpuree, 2 l water, zout, peper, 1 kippenbouillon blokje, olijfolie

Werkwijze: Snij de kipfilet in kleine stukjes en bak het goudbruin in scheutje olijfolie. Zet de kipfilet daarna apart.

Voeg de pindaas en het water in een pan en roer totdat de pindaas goed is opgelost. Breng het geheel aan de kook en voeg de tomatenpuree en de bouillon toe.

Snij de groenten in stukken en voeg ze samen met de chilipepers toe.

Laat dit ongeveer 1,5 uur op een laag vuur sudderen. Roer af en toe en voeg naar smaak peper en zout toe. Laat dit nog een paar minuten sudderen.

Serveer met witte rijst en eventueel een salade. EET SMAKELIJK!

Projecten

Dohantu dag

In januari was de tweede Dohantudag, dit keer waren er zelfs nog meer aanwezig dan de vorige keer. Onder andere de boeiende documentaire “Welcome to the Smiling Coast, living in the Gambian Ghetto” werd vertoond. Deze film zal op 27 augustus officieel in Nederland in première gaan. Ook waren er twee docenten van het Gambia College aanwezig die hun expertise op het gebied van intercultureel onderwijs en de praktijk in Gambia deelden met de aanwezigen. Deze gezellige dag zouden wij graag zien als een jaarlijks fenomeen, waar Gambiagangers hun ervaringen met elkaar kunnen delen. Interesse mee te helpen in de organisatie? Dat kan! Mail naar info@dohantu.nl.



Food Processing Centre
Njawarra



Sohna en Njambe
kokend op de
Dohantudag

Ervaring international sales gezocht!

Njawarra, het dorp dat al vaak genoemd is in deze nieuwsbrieven. Het dorp waar jullie bijgedragen hebben aan een vrouwentuin, zonnepanelen en waterputten. Dit dorp is dankzij jullie steun hard op weg om zelfstandig rond te leren komen, ook in de regenmaanden waarop de rest van het land normaliter financieel stil ligt. Eén van de nieuwe succesjes is het foodprocessing centre. Binnen dit bedrijfje worden lokaal geogste producten verwerkt in onder andere jams, maar ook gedroogd en verkocht. Dit laatste is een gat in de markt en wordt door velen als een goed export product gezien. Binnen het processing centre is echter niet de expertise om dit marketing-technisch op touw te zetten. Kun jij of ken jij iemand die hieraan kan bijdragen? Stuur ons een mailtje: info@dohantu.nl