

Nieuwsbrief Dohantu – Zomer 2019



Bezoek ook eens onze website www.dohantu.nl of like ons op facebook

Financiële bijdrage leveren? Dat kan op: NL74TRIO0197898106 evt. o.v.v. een project. Wij zijn ANBI geregistreerd.

Waar we afgelopen jaar mee bezig geweest zijn:

- Sponsoring Schoolgeld
- Intervisieproject
- Komst Mr Tamba en Mr Jallow
- Dohantu evenement ..
- Geboorte van Feline

Beste vrienden van Dohantu,

Na een aantal zeer warme zomerdagen lijkt op het moment van schrijven het regenseizoen weer tijdelijk aangebroken. Over enkele weken begint het nieuwe schooljaar weer (ook in Gambia) en mogen we weer mooie plannen maken en terugkijken op een geslaagd schooljaar. Alle kinderen die wij sponsoring beloofd hadden, hebben deze ook gekregen. Met ingang van komend schooljaar stopt een grote sponsor. Dank voor alle jaren! Dit betekent dat er weer ruimte is voor nieuwe initiatieven. Als iemand van jullie hierin kan adviseren, zijn jullie meer dan welkom.

In het afgelopen schooljaar hebben we van de gemeente van de Dominicuskerk te Amsterdam ook een

mooie bijdrage mogen ontvangen. Dit geld zou geïnvesteerd worden in een science lab. Hieraan was in de gemeente Njararra behoefte. Na overleg met de burgemeester van het dorp is besloten het geld te steken in het dak van het schoollokaal en de meubels. Dit heeft goedkeuring gekregen van de commissie van de Dominicus.

Komend jaar willen wij graag met jullie onder het genot van een drankje in contact komen en praten over projecten in Gambia. Over dit evenement houden we jullie op de hoogte. Het zou leuk zijn als jullie aanwezig kunnen zijn.

Hartelijke groet, het Dohantu team



Mamadi speaking

Team Dohantu is a wonderful initiative, that they are rendering to the Gambian and Gambia at large.

Dohantu is a foundation that is contributing immensely to the development of the Gambia at large by helping students at the Gambia college and schools. Metsje is one of the members of Dohantu, who served as lecturer in the Gambia college for five years and was a coordinator of the Dutch students from Windesheim

University in their exchange program. The team of Dohantu helps and coaches many people, like myself. Many young people discovered their potential and they learned to believe in their initiatives and make them come true. Dohantu helps many children and families to be independent.

Currently Dohantu are sponsoring many children from Lower Basic School up to the end of High school, which include children across the country. During the years they have sponsored the

education of over one hundred and sixty children. At the moment they sponsor about thirtyfive young people.

Dohantu also helps families in micro finance credit in order to make them independent.

As a saying goes; the government can't do it alone without a collective movement of foundation and organizations like Dohantu.

"Together we can make the world a better place".

Van Nederland naar Gambia



Heehee,

Mijn naam is Annekee en ik ben nu alweer een paar maanden terug in Nederland na een supergave ervaring. Ik ben namelijk 4 maanden naar Gambia geweest voor de minor ISD. (International Sustainable Development). Ik ben hier samen met 5 andere studenten heengegaan en ieder had zo zijn eigen project. Mijn project heb ik gelopen in Africmed, een ziekenhuis. Ik werkte daar op de afdeling Radiologie. Je kunt je haast niet voorstellen hoe anders dit is als in Nederland, je gaat echt terug de tijd in. Ik moest namelijk de röntgenfoto's met de hand ontwikkelen, terwijl we hier in Nederland maar op één knopje hoeven te drukken.

Het voelde voor mij heel raar om weer terug te zijn in Nederland de eerste weken. Ik was namelijk gewend geraakt aan de trage manier van leven. Ik was gewend aan weinig stroom en (koud) water, het lang koken van eten en zelf met de hand onze kleren wassen. Ik ben er daarom ook achtergekomen hoe luxe we het hier in Nederland eigenlijk hebben.

Al met al, het was een super ervaring die ik niet had willen missen!!

Groetjes Annekee

Mr Tamba en Mr Jallow in Nederland

In maart alweer waren mr Tamba en mr Jallow in Nederland. Zij hebben verschillende activiteiten ondernomen en een verslag geschreven van hun ervaringen. Een verkorte en vertaalde versie is hieronder te lezen.

'De dag van aankomst was een dag waarin gelijk nieuwe indrukken opgedaan werden. Tijdens het rijden door Nederland zagen we dat de planologen keuzes hebben gemaakt over de landschapsinrichting. Zo waren de groene zones goed onderhouden. Dit maakte mij, Tamba, als geograaf, duidelijk dat het goed is om me ook in Gambia hard te maken voor het onderhouden van onze groenvoorzieningen. Tijdens ons verblijf in Kampen zijn er in die eerste week veel excursies ondernomen. Het bezoeken van de graanmolens heeft misschien wel de meeste indruk gemaakt. In Gambia is er voldoende wind, wij zouden dat meer kunnen benutten. Ook hebben we verschillende scholen bezocht, waaronder een Montessorischool in Amsterdam. Hier kwamen we erachter dat leren het best gaat als leerlingen niet van bovenaf gedwongen worden te leren volgens een vast curriculum. Ook bezochten we een school waar de meerderheid van de leerlingen gekleurd was, ik voorzie dat deze segregatie voor problemen gaat zorgen in de toekomst. Verder hebben we ook een islamitische school bezocht. Het was goed om te zien dat deze school met een gepland curriculum werkte waar onder andere respect voor andere religies ook aan de orde kwam. Als je dit soort dingen niet plant, gaat het mislukken. Wij zijn dankbaar voor alle bezoeken die we hebben mogen meemaken en ook alle sponsoring die er aan te pas is gekomen om ons financieel te ondersteunen om dit leren mogelijk te maken.'



Waar we komend jaar mee bezig willen gaan:

- Sponsoring schoolgeld
- Opzetten Science lokaal en lab
- Uitbereiding van kleinere en grotere projecten.
- Uitwisseling Gambiaanse experts naar Nederland

Contact:

info@dohantu.nl

www.dohantu.nl

facebook.com/dohantu

"Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today"

Malcolm X

Wil jij Dohantu helpen, maar heb je niet een specifiek project in gedachte? Wordt dan onze vaste donateur!

Op deze manier help je Dohantu een stabiele stichting te worden waar duurzaam projecten kunnen worden opgezet omdat we weten dat we de financiële back-up hebben om nieuwe zaken te realiseren.

Master Chef Jabou: Churragerte

Ingrediënten voor vier personen: recept

Rijst en pinda's bij elkaar stampen. Voor elke kop rijst voeg je twee koppen pinda's bij elkaar. Deze zet je onder gekookt water.

2 minuten koken en deksel erop. Regelmatig controleren en water bijvoegen als rijst en pinda's het opgenomen hebben. Regelmatig roeren op een matig vuur.

Het koken duurt ongeveer 20 minuten, tot het een papje geworden is (zoals Risotto).

Voeg zout naar smaak toe.

Voeg suiker toe als het koken klaar is.

Eet met yoghurt, bv als stevig ontbijt.



Korte mededelingen:

Gesponsorde leerlingen

Op dit moment worden er 37 leerlingen gesponsord. Zij zijn tussen de 5 en 25 jaar en bevinden zich dus op verschillende type scholen. Sommigen zijn net begonnen aan het basisonderwijs, waar anderen bezig zijn met het behalen van een praktijkdiploma of universitaire graad. Namens Saikou, Mustapha, Jariatou, Isatou, Fanta, Aminatta, Fatoumata, Kebba, Bubacarr, Kadijar, Bintou, Lucy, Awa, Ousman, Fatou, Mambuna, Hulaymatou, Jaila en nog zo veel meer, ontzettend bedankt!

Nieuwe sponsors gezocht

Duidelijk is dat één van onze grotere sponsors na een trouwe dienst van zes jaar, volgend jaar een andere plek gaat zoeken voor haar aandacht.

Hierdoor wordt het mogelijk om voor 10 kinderen een nieuwe sponsor te krijgen. Interesse in een deel van deze opvang? Neem dan contact met ons op. Dit kan via mail of persoonlijk.

Bijkletsen

We hebben het plan opgevat om een gezellig onderonsje te plannen in een Amsterdams café waarin we met elkaar kunnen praten en sparren over Gambia. Op deze manier hopen wij meer ideeën te krijgen, maar vooral ook gezellig met elkaar te zijn. Interesse? Houd facebook in de gaten!

Nieuwe short film Gambia en the backway

Verder hebben we te horen gekregen dat er weer een nieuwe short film over Gambia en the backway gemaakt is. Deze film van 10 minuten is geschikt voor scholen en educatie over migratie. Voor meer informatie kun je contact zoeken met ons of Emiel Martens.

Intervisie

En ten slotte: Metsje en Joke gaan in december as. Naar Gambia om de studenten van de lerarenopleiding en een aantal docenten te leren werken met intervisie. We willen graag dat de docenten het zelf kunnen voortzetten, als wij weer weg zijn. We hebben voor deze lessen een leerboekje ontworpen dat ook digitaal te verstrekken is.