

Nieuwsbrief Dohantu – Winter 2017/2018



Bezoek ook eens
onze website
www.dohantu.nl of
like ons op facebook

Financiële bijdrage
leveren? Dat kan op:
NL74TRIO0197898106

Waar waren we mee bezig:

- *Sponsoring Schoolgeld*
- *Verzamelen van Gambiaanse recepten*
- *Op poten zetten van projectplan science lab*
- *Verschillende kleinere projecten*

Beste vrienden van Dohantu,

Het afgelopen jaar hebben we weer heel wat kunnen realiseren met hulp van jullie bijdragen. Daarvoor hartelijk dank! Schoolgeld aan een flinke groep kinderen en de fietstocht van Nic van Spanje naar Gambia om studenten te sponsoren voor het beroepsonderwijs zijn daar mooie voorbeelden van. In het jaarverslag op onze website kunnen jullie alle projecten van afgelopen jaar nalezen.

Dit jaar willen we aan de slag met het science onderwijs op Gambia College en een aantal scholen. We zullen werken aan het opzetten van science

lokalen en uitwisselen van expertise op het gebied van science onderwijs. Daarnaast gaan we natuurlijk door met het sponsoren van schoolgeld voor meisjes en jongens op de scholen in Gambia, uitwisseling van deskundigheid (bijvoorbeeld door stages in Gambia en deskundigheidsbezoeken naar Nederland) en overige projecten die ons bereiken. We hopen dat jullie ook dit jaar de verschillende projecten een warm hart zullen toedragen en hier een bijdrage aan willen leveren.

Hartelijke groet,
Het Dohantu team

Mamadi speaking

Afgelopen jaar was een zwaar jaar. Het is het jaar dat ik mijn moeder en mijn tweede broer verloor. In het blog dat kortgeleden [online](#) verscheen een uitgebreide versie van dit verslag. Het gaat over het culturele aspect van een naast familielid verliezen als oudste zoon van het gezin.

Als oudste zoon heb je, in Afrika, veel verantwoordelijkheden met betrekking tot het stichten van een familie, zorgdragen voor je ouders en de rest

van je familie. Je moet zorgen voor de financiële kant van het leven van je nichtjes, neefjes, broers en zussen. Omdat zij op je bouwen. Zij zijn afhankelijk van jouw steun.

Dochters trouwen en vallen vervolgens onder de verantwoordelijkheid van het huishouden van hun man. Of ze blijven de verantwoordelijkheid van hun oudere broer. Voor de oudste zoon is cultureel bepaald dat zij zorg blijven dragen voor het gezin van hun vader. Zij worden de financiële pilaar van



vaders erfenis. Ook als familieleden inmiddels oud genoeg zijn om op eigen benen te staan, wordt er gekeken naar de oudste zoon.

Twee jaar geleden verloor ik mijn vader. Dit was de wens van God, het is zwaar, maar je moet geloof en vertrouwen hebben. Afgelopen jaar verloor ik mijn moeder en mijn tweede broer. Dit was nog zwaarder. Maar ik moet geloof hebben in God en mezelf.
Mamadi



Leren door aandacht: Stage in Gambia

Mijn naam is Geert Holwerda. Sinds december 2011 ben ik betrokken bij Gambia als landencoördinator in de minor International Sustainable Development op Hogeschool Windesheim in Zwolle. Deze taak deel ik met Metsje Krol. De afgelopen jaren hebben via deze minor bijna honderd HBO-studenten kennism gemaakt met Gambia en hebben zij aan allerlei projecten gewerkt onder supervisie van medewerkers van het Gambia College in Brikama.

Deze "klus" is natuurlijk prachtig om te doen. Ik ben trots op de studenten die een grote stap in hun leven nemen. Ze leven vier maanden in een andere cultuur, waarbij ze, hoe goed voorbereid ook, vooraf niet echt weten waar ze aan beginnen. Dat is een

spannende keuze, die zonder overdrijving, levens veranderend is. Omdat het om studenten gaat, staat leren voorop. En dat op een heel intensieve manier: studenten delen kennis uit hun opleiding met Gambianen en tegelijkertijd leren zij een andere cultuur kennen, leren zij zichzelf kennen, leren ze functioneren in een groep waarin zij 24/7 een rol hebben en leren ze omgaan met onverwachte situaties.

In februari 2018 vertrekken weer 10 studenten naar Gambia. Het grootste deel van hen gaat aan de slag in de ziekenhuizen van Brikama, Fajikunda en AfricMed. Daarnaast zullen studenten gaan werken bij TankaTanka in Brusubi en Abuko Upper Basic School. Studenten, maak er een onvergetelijke tijd van!

Nic en zijn fietstocht

Inmiddels alweer ruim een week thuis in het koude maar o zo mooie besneeuwde Nederland. Wel een groot contrast, de temperatuur, meer dan 30 graden Celsius kouder maar vooral vanwege waar wij in Nederland en in Europa ons al dan niet druk om maken. Het is allemaal zo betrekkelijk als je uit een land komt waar armoede en survival aan de orde van de dag zijn. Ben nu 2,5 maand weggeweest, waarvan een maand in Gambia.

Er waren 3 redenen waarvoor ik ben gaan fietsen.

1. Ik vind het lange afstand fietsen in mijn eentje erg leuk. Heb dit eerder gedaan. In 2012 van Amsterdam naar Istanbul. En in 2016 van Amsterdam via Pamplona naar Santiago de Compostela.
2. Ik wilde een statement maken en door mijn fietsen mensen stimuleren geld te geven om jonge Gambianen naar school te laten gaan.
3. De studenten laten zien dat wanneer je iets wat moeilijk te bereiken is, je het toch kunt bereiken door je motivatie en doorzettingsvermogen.

Via een goede beroepsopleiding kun je een baan vinden of een eigen bedrijf beginnen.

Ik vertrok op 19 sept vanuit Pamplona, toen was er al 7800,- gedoneerd. Onderweg is er nog 700,- bijgekomen. Ook van onbekenden en hoteleigenaren. Dit met mijn inspanning maakt dat ik een doel gehaald heb en nu de leerlingen de kans laat ook een doel te halen.
Nic.



**Waar we komend
jaar mee bezig
willen gaan:**

- *Sponsoring schoolgeld*
- *Opzetten Science lokaal en lab*
- *Uitbereiding van kleinere en grotere projecten.*
- *Uitwisseling Gambiaanse experts naar Nederland*

Contact:

info@dohantu.nl

www.dohantu.nl

facebook.com/dohantu

**“Education is the most
powerful weapon
which you can use to
change the world”**

Nelson Mandela

**Wil jij Dohantu helpen,
maar heb je niet een
specifiek project in
gedachte? Wordt dan
onze vaste donateur!**

*Op deze manier help
je Dohantu een
stabiele stichting te
worden waar
projecten kunnen
worden opgezet
omdat we weten dat
we de financiële back-
up nodig hebben om
nieuwe zaken te
realiseren.*

Master Chef Jabou: Wonjo Juice

Ingrediënten voor vier personen:
hibiscusbladeren, water, suiker en zakje
vanillesuiker. Naar smaak ook munt of
ananassap

Maak de gedroogde hibiscubladeren
goed schoon. Verwarm de bladeren in
een ruime hoeveelheid water. Neem het
blad uit voordat het aan de kook gaat.
Voeg flink wat suiker en vanille suiker
naar smaak toe. Als extra kun je verse
munt of ananassap (van de ananas uit
blik) toevoegen. Lekker koud serveren!



Afgeronde Projecten

Het Kai Munk College, Windesheim,
Hofstad Mavo en Sweatshop Skatepark
Den Haag hebben beamers, laptops,
computers en smartboards verstuurd
naar Gambia College. In de herfst is
Gerrit Marskamp aan de slag gegaan
om de materialen gebruiksklaar te
maken. Gerrit leidt hierbij tegelijkertijd de
docenten Musa en York op. Ze komen
voor wat technische en praktische
uitdagingen te staan: de plafonds die
niet stevig genoeg zijn om een digiboard
te dragen en er is een gebrek aan de
juiste kabels.

Uiteindelijk weten ze 34 beamers en 19
smartboards gebruiksklaar te maken.

Een instructie aan de ict'ers en
geïnteresseerde leerkrachten volgt en het
blijkt als snel dat vooral de technische
vakken en craft en arts de smartboards
goed weten in te zetten voor hun onderwijs.
Mr. Yusupha merkt op dat hij nu ook niet
meer in de “chalk dust” hoeft les te geven
en dat wellicht de aanschaf van krijtjes kan
worden beperkt.

Ondanks de veelvuldige afwezigheid van
stroom heeft Gerrit alles af kunnen werken,
de rest is aan Gambia College. In maart
hoopt hij te kunnen controleren waar het
toe geleid heeft, maar men was na
oplevering van het
geheel razend enthousiast.

Gerrit, York en Musa hartelijk dank!

