

Nieuwsbrief Dohantu – Zomer 2015



Bezoek ook eens onze website www.dohantu.nl of like ons op facebook

Financiële bijdrage leveren? Dat kan op: NL73TRIO0197898106 evt. o.v.v. een project

Waar we afgelopen jaar mee bezig geweest zijn:

- *Uitwisseling studenten Gambia naar Nederland.*
- *Uitwisseling studenten naar Gambia en Gambiaanse studenten naar Nederland, zie de website voor al gemaakte avonturen*
- *Sponsoring schoolgeld*
- *Aanvragen ANBI-status*

Beste vrienden van Dohantu,

Met deze nieuwsbrief houdt het bestuur van Dohantu iedereen op de hoogte van de actualiteiten rondom de stichting. Afgelopen half jaar hebben in het teken gestaan van het verkrijgen van de ANBI status. We zijn inmiddels al ver in het proces gevorderd en hopen jullie snel met goed nieuws te kunnen verblijden!

Goed nieuws wat al wel te melden is, is de bevestiging van onze samenwerking met en uiteindelijke overname van Stichting Djappoleen. Meer hierover op pagina 2.

De komst van de Gambiaanse studenten naar Nederland neemt een steeds vastere vorm aan. Het enige wat nu nog geregeld moet worden zijn de visa voor de studenten. Als dat gelukt is, kunnen deze leergierige Gambianen wederzijds leren mogelijk gaan maken. Een belangrijke ontwikkeling voor ons, daarom meer hierover op pagina 2.

Verder zijn er als altijd allemaal kleine projectjes in ontwikkeling of al in de afrondende fase. Deze brengen wij onder jullie aandacht op de derde pagina.

Metsje in Gambia

De tijd is omgevlogen, vertrokken in januari 2011 en nu juni 2015, zit het project In Gambia erop. Werken en wonen in een ander land, nieuwe mooie indrukken en ook lastige en moeilijke momenten. Hoe om te gaan mijzelf als blanke in een samenleving die nog sterk de sporen draagt van kolonisatie en waar je als blanke per definitie een kans bent op een beter leven. En wie geeft ze ongelijk! Maar ook het samen werken en leren met collega's waarin dat verschil lijkt weg te vallen, humor, lachen met elkaar en ook leren van de aanpak en de organisatie van hun lessen en de

omgang met studenten Waarbij mijn directheid soms gebruikt wordt om voortgang binnen het college te bewerkstelligen. Want ik hoef toch minder de beleefdheidsvormen in acht te nemen en rekening te houden met de hiërarchie als *toubab*. Maar ik kan mij af en toe toch ook heerlijk kan verschuilen achter dezelfde hiërarchie. Welke ervaring die ik opgedaan heb neem ik nu mee naar huis? Eén van de dingen die mij te binnen schiet is dat ik mij wil inzetten om mijn opgedane kennis over de mensen en Gambia en het nog altijd bestaande "superioriteit denken" in mijn werk bespreekbaar te

maken en te kijken welke impact dit heeft in onze samenleving en in het onderwijs. Mijn dochters hopen vooral dat ik mijn ontspannen levensstijl mee ga nemen naar het toch wat gehaaste Nederland. In ieder geval, mijn laatste maand hier is ingegaan, de laatste examens, het laatste nakijk werk, genieten van de sfeer tijdens de ramadan en van het Koritei feest straks na afloop. De lieve vrienden die ik hier ontmoet heb zal ik missen maar ik heb Gambia in mijn hart gesloten dus ik zal ze *Insjaallah* zeker weerzien.





Stichting Djappoleen en schoolgeld

Stichting Djappoleen is een stichting die zich al jaren bezig houdt met het sponsoren van schoolgeld voor meisjes die een bovengemiddelde intelligentie hebben, maar niet de middelen vanuit huis om daar gebruik van te maken. Deze groep valt normaal gesproken buiten de boot, maar Djappoleen weet ze toch naar school te krijgen. Deze stichting is alleen moe. Het heeft nog wel de middelen, maar niet de energie om door te gaan. Om deze reden wil Dohantu graag het stokje overnemen.

Het bestuur van Dohantu zal ook zitting nemen in het bestuur van Djappoleen om er vervolgens voor te zorgen dat het project Djappoleen door kan gaan "onder de vlag van" Dohantu. Dit betekent dat de meisjes gewoon naar school kunnen blijven gaan, omdat het al verzamelde geld, gewoon aan ze

uitgekeerd gaat worden. Tegelijkertijd krijgt Dohantu er een uitbereiding van het schoolgeldproject bij. Dit past goed bij ons, omdat het project aansluit op onze beleving: wederkerige onderwijsuitwisseling mogelijk maken. Dit kan natuurlijk alleen als er middelen zijn om naar school te kunnen gaan. Deze verbinding gaan wij als Dohantu dus graag aan!

Ondertussen blijft ons eigen schoolgeld project ook gewoon bestaan: ook minder excellente leerlingen en niet alleen meisjes komen bij ons in aanmerking voor schoolgeld. Wil je helpen? Basisschool 60 euro, Secundair 160 en tertiair tussen 180 en 880 euro per jaar. Stuur een mailtje naar info@dohantu.nl voor meer info of om een kind te sponsoren.

Gambia naar Nederland

Met elke stap die we zetten, komen we een stapje dichterbij het uiteindelijke doel om Gambiaanse studenten ook te laten leren in Nederland, en hen tegelijkertijd hun expertise te laten gebruiken om Nederland een stapje verder te helpen. Op dit moment is het nog even wachten op een goedkeuring van het Ministerie voor een visum van een half jaar. Wanneer dit rond is zullen de studenten eind augustus naar Nederland komen. Windesheim staat garant voor de studenten (dat is nodig wanneer er mensen uit landen komen waarmee Nederland geen afspraken heeft gemaakt) en aan Windesheim zullen zij hun minor volgen.

Over huisvesting en kleding zal Windesheim helaas niet gaan. De kamers die Windesheim voorziet zijn te duur om in te wonen en ook kunnen ze niet alleen op kamers gaan voor die periode, want dat geld is gewoon niet beschikbaar voor ze. Daarom vragen wij jullie of jullie (het liefst in de buurt van Zwolle, maar als het verder is, is dat niet erg) een kamer over hebben waar jullie een student onderdak zouden kunnen verlenen. Dit kan voor een gedeelte van de periode, of voor het hele half jaar. Dit kan een half jaar worden om niet te vergeten, weet iedereen die wel eens op uitwisseling is geweest.

Mocht je geen extra bed over hebben, dan zijn we ook blij met een eventuele donatie voor zakgeld, een (tijdelijke) winterkledingdonatie, de organisatie van een uitje op je nemen, of zelfs het geven van een workshop waardoor een educatieve uitwisseling mogelijk is. Namens de studenten bedankt!



Waar we komend jaar mee bezig willen gaan:

- *Uitbereiding uitwisseling studenten*
- *Verder opzetten uitwisseling Gambiaanse experts naar Nederland*
- *Sponsoring schoolgeld*
- *Afronden ANBI-status, voor financiële voordelen van onze donateurs.*

Contact:
info@dohantu.nl
www.dohantu.nl
facebook.com/dohantu

"It Always seems impossible until it's done"
Nelson Mandela

Wil jij Dohantu helpen, maar heb je niet een specifiek project in gedachte? Wordt dan onze vaste donateur!

Op deze manier help je Dohantu een stabiele stichting worden waar projecten kunnen worden opgezet omdat we weten dat we de financiële back-up hebben nieuwe zaken te realiseren.

Project Ady Hoytink

Iets wat altijd gewaardeerd en actief ondersteund wordt door Dohantu is eigen initiatief. Zo ook het mooie werk van Ady Hoytink. Zij heeft binnen haar eigen kennissenkring een ronde gedaan op zoek naar geld voor de vrouwengroep Farato. Deze groep probeert op een duurzame manier inkomsten te genereren voor voedsel en andere basisproducten om Gambia er uiteindelijk mee uit te armoede te trekken. Met het geld wat zij overhouden in de maand willen zij microkrediet verstrekken aan andere Gambianen om hen ook een mogelijkheid te geven te groeien zoals zij aan het doen zijn. Een ontzettend mooi ideaal en een goed project van Ady om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Mocht jij Ady's project ook willen steunen dan kan dit door geld over te maken naar Dohantu o.v.v. Farato vrouwenroep.

Project Kees Izelaar

Een ander eigenzinnig project is dat van Kees Izelaar. Hij is al vaak op uitwisseling geweest naar Gambia via bedrijven die door actief vrijwilligerswerk te doen, werken aan hun eigen competenties. Dit vond hij een mooie ervaring die hij nog wel eens zou willen herhalen. Vandaar dat hij heeft besloten eind september naar Gambia te gaan met een kleine groep professionals om daar met bouwen aan Gambia te bouwen aan je eigen competenties. Meer hierover is te lezen op de website van Kees: <http://www.keesizelaar.nl/pages/posts/verandering-van-context-wie-is-er-hier-nou-gek-173.php> Maar hieronder vast een kleine indruk:

"Ontmoeting met mezelf
Schilderen in Gambia is een verhaal apart. De verf is van een andere kwaliteit



Foto Ady Hoytink

dan wij gewend zijn. Ze noemen het 'lime'. Het is dun, het druipt als een gek en dekt niet als je ermee bezig bent. Ik zag mezelf weer met water het hek voor ons huis verven, zo mocht ik als jongetje van drie mijn opa (die was echt schilder) helpen. Schilderen in Gambia leverde me dus een (Noord-Zuid) conflict op: "we willen ze helpen, vragen ze wat we moeten doen, betalen ze om verf te kopen en dan staan we in de brandende zon met water op muren te strijken".

Na enige tijd blijkt de werkelijkheid genuanceerder. De verf dekt naar onze maatstaven redelijk. Bovendien blijken er andere redenen dan schoonheid te bestaan om wanden te schilderen. Verf desinfecteert en conserveert lemen muren."

Deze groep is inmiddels vol, maar mocht je interesse hebben, dan kun je je altijd opgeven voor de reservelijst of een volgende ronde.

Foto Ady Hoytink

